

# Gratis risengrød hele dagen

- Hold da op, sagde Nisse-Taars, da han slog øjnene op denne morgen. Det er jo den 21. december.

- Ja, lød det søvndrukkent fra de to mus: Nåh ja, og hvad så? Er der noget særligt ved den 21. december?

Kan I ikke huske det, I to skøre mus, grinede Nisse-Taars. Det er jo GR-dag i dag. GR-dag, hvad er nu det for noget, lød det fra musene.

De havde ingen erindring om, hvad GR-dagen var for noget.

Nisse-Line var også lige vågnet, og hun sagde: - Ih, altså. Det er jo GR-dag i dag...

- Nej, tænkte musene, nu går det for vidt. Nu snakker begge to nisser om GR-dag, som om alle i hele verden vidste, hvad det var.

- GR betyder det "grimme rødder", eller "gode runde" eller "gamle roser" eller hvad? Vi ved det ikke! Fortæl os nu, hvad det er, peb de to mus.

Nisse-Line og Nisse-Taars kiggede på hinanden, og så grinede de højt. Skal vi fortælle musene, hvad GR-dagen betyder - og det blev de så enige om at gøre.

- Vi tæller til 10 før vi siger noget, sagde Nisse-Taars...

- En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni - ni en halv og ti lød det fra de to nisser: GR betyder Gratis Risengrød!!!

- Nå, ja, lød det fra Vilfred og Valde, nu kunne de da godt huske, hvad GR betyder.

- Men så må vi vist hellere komme i gang med at få lavet en ordentlig portion, sagde Nisse-Line. For i dag er jo årets korteste dag, så vi har ikke mange timer at nå og lave en kæmpeportion.

Musene hjalp det bedste, de kunne. De slæbte sækkevis af grødris hen til komfuret, hvor den store jerngryde stod og simrede med dagens første portioner risengrød.



- Husk lige at tage et par kilo smør med fra køleskabet, sagde Nisse-Taars. Det skal vi bruge, så vi kan lave smørklatter til alle de mange portioner, vi skal dele ud.

- Jeg tager den store bønne med kanel-drys med, sagde Nisse-Line.

Da de havde fået kogt cirka 25 kilo risengrød, slæbte de det hele ned på gaden og stillede sig op på gadehjørnet, hvor rigtig mange mennesker passerede, fordi der lå en busstation lige i nærheden.

- Så er der gratis risengrød! Kom og smag!! Store og små - og alle der kan gå! råbte Nisse-Taars, men det var ligesom folk ikke hørte eller så ham.

- Det er altså for galt, tænkte han, her har vi stået siden i morges for at lave verdens bedste risengrød, og så stopper folk ikke op for at smage...

- Vi må finde på et trick, sagde Nisse-Line, Jeg foreslår, at du annoncerer - Gratis risengrød - hjælp os med at spise risengrøden, da vi har tabt en stor flot diamant ned i risengrøden...

Det gjorde Nisse-Taars - og utroligt nok, så standsede folk op, og nu ville de gerne have en portion gratis risengrød, fordi de havde hørt, at der lå en stor flot diamant nede i grøden.

Nu stod folk i kø for at få en portion, og musene pilede op og ned med friske forsyninger af risengrød.

Dagen gik hurtigt, og de fik udleveret i alt 4.120 portioner risengrød. Det vidste Nisse-Line, for hun holdt meget nøje øje med hver eneste portion, der blev givet væk.

Desuden skulle de jo sende besked op til julemandens hovedkvarter på Grønland for at oplyse, hvor mange gratis portioner risengrød, de havde udleveret.

Det skulle alle de andre nisser rundt i landet også. Det var altid spændende at høre, hvem der havde serveret flest gratis portioner risengrød. I år var det nisserne i Tullerup Bakker, der havde vundet med 5.314 portioner.

