

Fejekost og spindelvæv

I dag er der kun fire dage til jul. Nisserne havde allerede fældet deres juletræ ude i skoven, og der var købt mad ind til hele julen, så alt var på plads, mente Nisse-Taars, men det mente Nisse-Line ikke.

- Vi mangler at gøre hovedrent på hele loftet, sagde hun højlydt, så Nisse-Taars ikke kunne undgå at høre hende.

- Ih, altså, al den rengøring. Tidligere på måneden var han blevet sendt i i bad, og selv om det kun var én gang om året, så var det ikke noget, han var særlig glad for. Det gjaldt også hovedrengøringen, som var noget irriterende noget at gøre, syntes Nisse-Taars.

- Der skal gøres hovedrent, basta, slut og prut!!! sagde hun, ellers bliver der ingen risengrød i tre dage.

Nisse-Taars havde prøvet ikke at få risengrød i flere dage for længe siden. Han huskede det, som var det i går. Det var rædselsfuldt, så det gjaldt om at undgå, at Nisse-Line nægtede ham at få sin elskede risengrød. Så han måtte nok hellere hjælpe til med hovedrengøringen.

- Nisse-Taars, du tager spindelvævs-kosten, og så fjerner du alle spindelvæv og de støvnullere, der hænger oppe i loftet og i hjørnerne.

Nisse-Line lød nærmest som et maskingevær på den måde, hun spyttede ordene ud af munden, syntes Nisse-Taars.

Modvilligt tog han spindelvævs-kosten og begyndte at feje spindelvæv ned langs væggene og loftet. Der var rigtig mange spindelvæv.

Musene Vilfred og Valde lå i deres seng – under dynen for at Nisse-Line ikke skulle opdage dem – men ak, efter at hun havde sat Nisse-Taars i gang med at fjerne spindelvæv, kaldte hun på musene.

- Så Vilfred og Valde, se så at komme ud af sengen og hjælp til med hovedrengøringen. I får præcis et

halvt minut til at komme – ellers er der lukket for mad til jer i de næste mange dage, lød det med militæragtig kommandostemme fra Nisse-Line.

Sekunderne gik, men musene var ikke kommet ud af sengen. Og bum, så var der gået et halvt minut og så råbte Nisse-Line: - Godt, I vil ikke komme – så bliver der ingen mad til jer hverken i dag eller i morgen!

Musene sagde: - Vi må nok hellere se at komme ud af sengen og hjælpe til, ellers bliver hun bare smaddersur - og så sprang de begge op og stillede sig lige foran Nisse-Line, mens de gjorde honnør.

- Til tjeneste, fru Nisse-general. Hvad skal vi lave?

- Tag den store fejekost og begynd at feje skidt sammen, og så lad det gå lidt rask, vi har jo ikke hele dagen til rådighed, sagde Nisse-Line.

Musene greb den stor kost og begyndte at feje skidt sammen – men det støvede så ganske forfærdeligt, at musene hostede og hakkede, og de kunne næsten ikke få vejret.

I skal feje meget forsigtigt, så I ikke hvirvler alt støvet op, sagde Nisse-Line til musene.

Selv Nisse-Taars kunne mærke alt det støv, så han var helt tør i munden.

- Stænk lidt vand på gulvet, så støver det ikke så meget, sagde Nisse-Taars til de to mus.

Musene syntes, det lød som en god ide, så det gjorde de. Og sandelig det hjalp. Det støvede næsten ikke, når de fejede gammelt skidt sammen – og Nisse-Taars fik fjernet alle spindelvæv og nullermænd rundt langs kanterne i loftet – og Nisse-Line synes de alle havde gjort det så vældig fint, at de fortjente en lille præmie. Præmien var selvfølgelig en stor portion ekstra risengrød med smørklat og kaneldrys.

