

Julegave-ræs

- Kære venner, jeg synes, vi skal lave gaverreglerne omkring julegaver om i år, forkyndte Nisse-Taars for både Vilfred, Valde og Nisse-Line.

- Hvad tænker du på? spurgte Nisse-Line

- Jo, siger Nisse-Taars, hvert år, så går folk helt amok og kaster sig ud i det store gaveræs, fordi de tror, at børn bliver meget lykkeligere af at få mange og ofte meget dyre gaver. Og det er noget værre vrøvl.

- Jamen, både børn og voksne elsker da at få gaver – og helst noget, som de har ønsket sig, siger Nisse-Line.

- Ja, det er sikkert rigtigt, men der er meget ligegyldigt gave-giveri i alt for mange familier, sagde Nisse-Taars.

- Og hvad har du så tænkt dig at gøre ved det, Nisse-Taars? lyder det bestemt fra Nisse-Line.

- Hmm, lad mig lige tænke over det. Gruble, gruble, tænke, bænke, tænke, og pludselig lyser Nisse-Taars ansigt op, og han siger: - Jeg har det! Jeg har fået en glimrende ide, som vil hjælpe med at stoppe alt det overflødige gaveræs.

- Hmm, hvad er så det? spørger Nisse-Line. Hun er ved at blive en smule træt af Nisse-Taars snak, for der sker jo ikke noget.

- Jo, siger Nisse-Taars, hvad nu hvis vi indfører en lov, der forbyder folk at give mere end én eller to julegaver – og har de lyst til at give mere, så kan de sende pengene til nogle af de foreninger, som hjælper de mennesker, som ingenting har.

- Det lyder meget smukt, men det er jo fuldstændig umuligt at have sådan en lov. Det duer ikke, siger Nisse-Line.

- Jamen en lov er lov – og love skal holdes, siger Nisse-Taars.

Det er selvfølgelig rigtigt, men en sådan lov vil ikke virke, fordi hvordan skal man kunne...

- Hvad, spørger Nisse-Taars spidst.

Nisse-Taars kan godt se, at hans gode forslag vil være svær at gennemføre, men han vil ikke give op.

- Nu ved jeg det, lyder det glædestrålende fra Nisse-Taars: - Når julemanden tager rundt til alverdens børn den 24. december, så kan han jo indsamle alle de gaver ud over to, som familierne har købt for meget.

- Nej, helt ærligt, Nisse-Taars: Den idé dur heller ikke. Julemanden vil jo lynhurtigt blive den mest upopulære person på hele jorden. Alle de familier, som får taget deres gaver, bliver sikkert smaddersure på julemanden – og næste år er der ingen, som vil have besøg af ham. Og de vil heller ikke høre tale om nisser, sagde Nisse-Line med et bestemt tonefald.

Nisse-Taars så lidt slukøret ud. Det var ellers sådan en god ide, han havde fået; synes han nemlig at skære ned på alt det forbrug, som menneskene er så gode til, men som ikke er godt for jordkloden. Trist-trist.

- Ja, ja, sagde Nisse-Taars. Det var en glimrende ide, som bare ikke virkede. Så nu vil jeg lave en stor portion risengrød med smørklat og kaneldrys for at trøste mig selv.

Det synes Nisse-Line var en god ide – og musene Vilfred og Valde sagde i kor: - Nisse-Taars, vi skal nok hjælpe dig med at spise risengrøden, så du ikke behøver spise al den dejlige risengrød alene.

Nisse-Taars smilede og tænkte: Det var nu godt at have sådan nogle gode venner.

Og sådan gik det den dag. Det er ikke alle gode ideer, som viser sig at være så gode, som man selv tror.

