

Luciaoptoget på skolen

Alle ved, at dagen i dag er noget ganske særligt. Det er nemlig Lucia-dag, hvor børn i både Danmark, Norge og Sverige laver luciaoptog. Det gør de hvert år den 13. december – eller præcis 11 dage før selve juleaften.

Nisse-Line elsker Luciaoptoget - og for et par år siden gik hun med i luciaoptoget i den lokale kirke, da de boede oppe i kirketårnet. Det gør de ikke længere, nu bor de i den store ejendom med mange lejligheder midt i byen.

Der lå en stor skole lige i nærheden, så måske de lavede Luciaoptog. Hun tog hen til skolen, og der ville hun spørge, om hun måtte være med i deres optog.

Det var meget tidligt om morgenen, så det var kun skoleinspektøren og et par lærere, der var mødt.

- Goddag, sagde Nisse-Line til den første lærer, hun mødte inde på skolen. Jeg vil gerne være med i jeres Lucia-optog.

Læreren så forvirret ud: - Øhhh, er du elev her på skolen, og hvilken klasse går du i?

- Ja, jeg er den nye elev i 3 x - og jeg synger meget smukt. Det siger min tante selv.

- Din tante, hvad har hun med det at gøre? Har du ikke nogen forældre, ville læreren vide.

- Selvfølgelig har jeg forældre – både en mor og far, men de bor oppe på Grønland hos julemanden, hvor de hjælper med at lave gaver til alverdens børn, så det er min tante, der kigger efter mig, fortalte Nisse-Line.

- Bor dine forældre på Grønland? Så er du jo forældreløs. Hvornår har du sidst set dine forældre, ville læreren vide.

Åhh, det er vel efterhånden ved at være mindst 20 år siden. Ak, ja, som tiden dog går.



Men læreren udbrød: Hvis du går i 3. klasse, så er du vel omkring otte-ni år gammel og kan jo ikke have mødt dine forældre for 20 år siden, for dengang var du jo ikke født, vel? Lød det sejrssikkert fra læreren, som fortsatte: - Kunne du måske fortælle mig, hvilket år du er født i?

Det ville Nisse-Line hjertens gerne.

- Joh, ser du, jeg mener, at jeg blev født omkring det forrige århundredeskifte, ja, jeg er helt sikker. Jeg blev født i år 1900, så nu er jeg 125 år gammel.

- Det kan jo ikke lade sig gøre! sagde læreren med fasthed i stemmen. Du må vist hellere komme en tur ned på kontoret og tale med inspektøren, vrissede læreren, fordi han var godt irriteret over Nisse-Lines svar - og hendes måde at tale på.

Det kunne jo ikke passe, at et barn, der gik i 3 kl. var 125 år gammel.



Læreren kunne jo ikke vide, at Nisse-Line var en ægte nisse – og nisser kan blive meget meget gamle – helt op til 700 år.

Nisse-line gik ned på inspektørens kontor og bankede på døren, og så hørte hun en dyb og mørk stemme, som sagde: KOM IND.

- Nå, min lille ven, hvad kan jeg gøre for dig, sagde inspektøren med den mørke stemme?

- Jo, jeg spurgte en lærer, om jeg måtte gå med i Luciaoptoget, og så ville han vide, hvor gammel jeg er - og hvornår jeg er født. Og jeg svarede selvfølgelig, at jeg er født år 1900.

- År 1900, sagde inspektøren: - Det lyder mærkeligt. Hvordan forklarer du det?

- Det er ikke så svært, sagde Nisse-Line. Jeg blev født i år 1900, ligesom du er født i 1975.

- Joh, siger inspektøren, men vi har ikke andre børn i hele skolen, som er født i år 1900.

- Nej, siger Nisse-Line, det da klart, for jeg er jo nisse - og vi bliver meget gamle.

- Aha, sagde inspektøren, så forstår jeg bedre. Nisse, javel, og det er jo sandt, at de bliver meget gamle og lever længere end os mennesker.

- Ih, altså hr. inspektør, må jeg være med til Lucia-optoget eller ej?

Nisse-Line var ved at være lidt træt af alle de spørgsmål om hendes alder

- Nuvel, sagde inspektøren. Kan du teksten til Lucia-sangen og kan du synge højt og klart?

- Ja, sagde Nisse-Line og derved blev det. Hun fik lov til at være med i Lucia-optoget som den første nisse i skolens historie.