

Da nisserne flyttede ind til byen



- Ihh altså, jeg er træt af at flytte hele tiden, lyder det gnavent fra Nisse-Taars, som er en lille nisse, der er cirka 40 centimeter høj og lige er fyldt 125 år. Nisser kan nemlig blive meget meget gamle – helt op til 650 år.

- Puha, alt det, der skal flyttes, det er bare for meget, lød det igen fra Nisse-Taars.

- Åh, Visse-vasse, lød det fra hans gode veninde Nisse-Line, som syntes, det var dejligt, at de endelig skulle flytte efter at have boet oppe på Kronborg, som ikke havde nogen opvarmning.

De havde ledt meget længe for at finde et nyt sted at bo. MEN utrolig mange huse havde ikke noget loftrum, fordi ejerne havde bygget husene om og indrettet små lejligheder lige under taget.

- Nu skal du ikke brokke dig så meget! Det er jo dejligt, at vi har fundet et nyt sted med god plads til os alle, lød det fra Nisse-Line. Her tænkte hun naturligvis på Vilfred og Valde, de to tykke mus, som de havde boet sammen med i flere år - og som var Nisse-Taars bedste venner.

- Nåå ja, sagde Nisse-Taars – han kunne godt se, at Nisse-Line havde ret: Det nyttede ikke at gå og surmule.

De fire venner, Nisse-Taars, Nisse-Line, Vilfred og Valde fortsatte med at pakke strømper, underbukser, nissetrøje, huer, gryde og den store grydeske.

- Det er meget vigtigt, at vi får den store grydeske med, lød det fra Nisse-Taars. Den havde han fået i sin tid af sine bedsteforældre, da han var helt lille bitte. Selv om Nisse-Taars efterhånden var blevet lidt stor af en nisse at være - nemlig 125 år, så var der desværre kun vokset én tand ud, så han kunne ikke rigtig tygge eller bide, som alle andre nisser og børn.

Men det gjorde ikke så meget, for han elskede risengrød mere end noget andet og helst med en stor smørklat og et

ordentligt drys kanel på. Så han spiste risengrød både morgen, middag og aften.

Hans musevenner Vilfred og Valde kunne også godt lide risengrød, men nogle gange kunne det være rart at få noget andet til middag end risengrød hver evig eneste dag.

- Nå, sagde Nisse-Line, skal vi nu komme i gang og rubbe neglene og få pakket de sidste ting ned - inden lastbilen kommer og henter det hele til det nye sted?

- Ok, sagde Nisse-Taars til de to mus. Husk at få pakket jeres musesenge og dyner, så vi får det hele med – også jeres tandbørster.

Musene tjekkede, at de havde det hele og satte sig ned og ventede på lastbilen.

- Nej, hør nu her, I to drønnerter, kan I så komme i gang med at hjælpe med de sidste ting! lød det formanende fra Nisse-Line.

Nisse-Taars pustede og stønnede, da han tog fat i deres gamle jernkomfur:

- Det skal vi have med, sagde han. Det er så godt at koge ris på.

- Det er muligt, sagde Nisse-Line, men jeg synes vi skal lade det stå og så anskaffe os et komfur, som er mere moderne og bruger mindre energi.

Men Nisse-Taars var en stædig rad, så han og musene fik baksat det gamle komfur ned på gaden, hvor lastbilen holdt og ventede.

De gik alle i gang med at flytte alle flyttekasserne op i lastbilen - og i løbet af ingen tid, var det hele stablet op inde i lastbilen, så nu kunne de godt køre, sagde Nisse-Taars til chaufføren, som hed Ejner – men det skal vi høre mere om i morgen, når næste afsnit af julekalenderen kan høres lige fra morgenstunden, når du har tisset af og børstet tænder.

